

DAMMEN

100 jaar WK dammen

Er verschijnen te veel damboeken om u van alle nieuwe uitgaven op de hoogte te houden. Zo nu en dan pik ik er eentje uit.

Het boek *100 jaar WK dammen* beschrijft de wereldkampioenschappen van het eerste in 1885 in Amiens (Frankrijk) tot en met het WK-toernooi van Dakar (Senegal) in 1984.

De schrijver Jan Apeldoorn was in de laatste decennia van de vorige eeuw zeer actief voor damclub IJmuiden, hij had al in de jaren tachtig het plan voor dit boek opgevat. Op zijn oude dag heeft hij het alsnog voltooid, met hulp van de computer en tal van damvrienden.

Apeldoorn schrijft in zijn voorwoord: *De inhoud is geschreven voor alle dammers en is zeker geen hoogstaand technisch werk.* Dat de auteur in 632 bladzijden alle WK-toernooien en matches op bondige wijze verslaat aan de

hand van oude tijdschriften, krantenverslagen en de karige toernooiboeken mag een fijne prestatie heten. Met toernooitabellen, verhalen, partijfragmenten en foto's gelardeerd, is het verslag van Jan Apeldoorn een mooie wandeling door de geschiedenis geworden.

Over het allereerste toernooi in 1885 in Frankrijk kan worden getwist of het wel een werkelijk wereldkampioenschap was. Van de zestien deelnemers kwamen er veertien uit het organiserende land.

Voor het internationale tintje zorgden slechts H. Baudet, een leraar Frans uit Utrecht en Victor Nicod, een in London wonende Fransman.

Maar je moet ergens beginnen. Frankrijk was in die tijd 's werelds leidende damnatie, haar sterkste spelers waren erbij.

Dr. A. Dussaut uit Bordeaux werd

de winnaar, hij staat als eerste wereldkampioen te boek. Dussaut bevestigde zijn status door ook het tweede WK in Amiens 1886 op zijn naam te schrijven. In dat toernooi was voor het eerst sprake van een serieuze vijfkoppige afvaardiging uit Nederland, waarvan Klaas de Heer met een derde plaats van zich liet spreken. Vooral in zijn partij tegen De Heer liet Dussaut zien waarom hij destijds de eerste onder zijn gelijken was.

diagram

A. Dussaut-K. de Heer

(WK Amiens 1886, na 37...8-12?)
Klaas de Heer, wiens vader Aris in de overlevering een onoverwinnelijke status werd toegedicht, werd geveld door een actie die nog steeds bekendstaat als *Het offer van Dussaut*.

38.35-30! 24x35 39.27-22! 18x27 40.33-29!

Met een heus dubbelloffer brengt

Dussaut zijn tegenstander in grote problemen. Of wit nog remise kan maken is nooit grondig onderzocht. De Heer vindt in ieder geval geen uitweg.

40...13-18 41.29-24 19x30

42.28x10 27-31 43.10-5 18-22

Beter is 43...21-26 44.42-37 12-17 (44...21-26? 45.32-27!) en in ieder geval gaat het eindspel na 45.5-28 21-26 46.28x11 16x7 47.39-33 niet winnen.

44.5-10

De computer vindt 44.38-33 beter (44...22-27? 45.42-37!), maar Dussaut raadt zwarts volgende zet.

44...12-18? 45.32-28! 22x44 46.10-14!

30x39 47.38-33 39x28

48.14x49

Na deze vernietigende rondslag had De Heer alle hoeken van het bord gezien en gaf op.

AUKE SCHOLMA

adscholma@hotmail.com

