

DAMMEN Herinneringen aan Cock van Leeuwen

Hans Jansen, Jannes van der Wal, John van den Borst en ik, om maar een handjevol grootmeesters te noemen, werden geboren in 1956.

Jannes, die in 1996 overleed wordt dit jaar op meerdere plaatsen herdacht. Een klein warm plekje moet dan ook worden ingericht voor jaargenoot Cock van Leeuwen, die op 24 juli overleed aan de gevolgen van een TIA, amper 60 jaren jong.

De zoon van een rozenkweker uit Aalsmeer speelde sinds het KSH-jeugdtoernooi van 1975 in dezelfde wedstrijden als genoemd viertal. Je zou er nog vele namen van dezelfde sterke lichterding aan toe kunnen voegen.

Te midden van al dat geweld blies Cock van Leeuwen op bescheiden doch vaardige wijze zijn partijtje mee. In het NK van 1988, toen Ton Sijbrands na lange jaren zijn

glorieuze comeback maakte, debuteerde Cock van Leeuwen op het hoogste nationale niveau. Hij verloor van Jannes van der Wal en Hendrik van der Zee, maar was voor de meesten niet te verslaan. Zijn positie spel was zeer verzorgd.

Bij zijn volgende optreden in het NK 1989 in Leeuwarden nam de innemende kleine man met zijn mooie zwarte krullenbol revanche! Ditmaal werden Van der Wal en Van der Zee op hardhandige wijze door Cock verslagen. Uithuizen 1997 was zijn laatste NK, maar tot zijn dood speelde hij voor diverse teams in de Ereklasse van de clubcompetitie. Cock van Leeuwen heeft ook grote waardering verworven met zijn prachtige serie artikelen over de damhistorie in het legendarische tijdschrift Dammen. Zie de jaargangen 1989-1995.

In december 1989 reisden Cock en ik af naar Kiev om deel te nemen aan een zeer sterk bezet toernooi. Het werd een onvergetelijke ervaring, mede door Cock met wie ik een hotelkamer deelde. Die kamer, in een groot, hoog en oud hotel, waar de temperatuur alleen te regelen viel door het openen van ramen omdat de massieve radiatoren dag en nacht gloeiend bleven, was wel een dingetje. Als we er 's avonds in het donker binnentraden meenden we langs de muren vele muizen te zien wegschieten.

Toen ik na enkele dagen mijn matras eens lichtte, bleken het kakkerlakken. Ze woonden daar al lang en waren inderdaad zo groot als muizen. Volgens Cock waren de diertjes allemaal naar onze verdieping getogen, omdat die de hoogste en warmste van het hotel was. Kordaat stapte hij op een

kamenierster met imposant voorkomen af om een lager gelegen slaapplek te eisen en inderdaad, daar vonden de kakkerlakken het blijkbaar te koud. Volgende week deel 2 over onze avonturen in Kiev.

Van de tien partijen die Cock en ik tussen 1975 en 1997 wisselden won ik er een paar, maar de laatste klap blijft je het beste bij.

Zie diagram

Cock van Leeuwen – Auke Scholma

(Willem Jurg Memorial 1997, na 45-44-39)

Met sterk spel had Cock mij in de verdediging gedrongen en toen ik in opperste tijdnood **45...15-20??** speelde, was er na **46.23-19!! 13x24 47.40-35!** geen redden meer aan.

AUKE SCHOLMA
adscholma@hotmail.com

