

Hoe versla je de wereldkampioen?

Gisteren was Roel Boomstra te gast in de podcast van Sport Noord. Vooraf ging host Thijs de Jong een potje dammen tegen de regerend wereldkampioen. De uitkomst zal u niet verbazen.

THIJS DE JONG

Het is natuurlijk ontzettend oneerlijk: de wereldkampioen die het opneemt tegen een amateur. Amateur is eigenlijk nog een te eervolle kwalificatie. In de afgelopen twintig jaar heb ik hooguit twee potjes gedamd. Toch ben ik vastberaden goed voor de dag te komen tegen Roel Boomstra. Mijn doel is dat hij één keer zijn wenkbrauwen frons na een zet die hem verrast.

Om het Boomstra, die een maand geleden voor de tweede keer in z'n leven wereldkampioen werd, lastig te kunnen maken heb ik een secundant in de arm genomen. En niet zomaar iemand. Het is Wouter Sipma, die tijdens de afgelopen WK-match van Boomstra als diens klankbord fungeerde. Ik bel hem een dag voor de wedstrijd op met de vraag hoe ik Boomstra kan verslaan. „Onmogelijk”, is het weinig opbeurende antwoord van Sipma.

Dat weet ik natuurlijk zelf ook wel. Ik wil de partij gewoon zo lang mogelijk rekken. Daar heeft Sipma wel enkele tips voor. „Je moet de schijven bij elkaar houden, je moet richting het centrum gaan en drie schijven op rij krijgen. Je moet geen gaten te laten vallen.” Prima tips. Ik download een dam-app en ga ermee aan de slag. Op het op één na laagste niveau verlies ik 36 van mijn 40 partijen.

Ik ben blijkbaar een waardeloze dammer en dus heb ik andere trucs nodig om Boomstra aan banden te leggen. Gelukkig kan Sipma me daar ook bij helpen. „Roel is snel geïrriteerd door omgevingsgeluiden. Tijdens het WK had hij ooit oordopjes in, omdat hij zich stoorde aan de muisklikken van een arbiter die achter z'n laptop zat.” Na deze tip besluit ik dat de clash gaat plaatsvinden bij het koffieapparaat op de redactie van het *Dagblad van het Noorden*. Genoeg lawaai daar.

Sipma heeft nog meer tips. Zo



Wereldkampioen dammen Roel Boomstra (links) slaat met wit. Podcast-host Thijs de Jong (rechts) kijkt verbaasd toe, terwijl Wouter Sipma (naast Boomstra) er het zijne van denkt. FOTO PETER WASSING

denkt de voormalig nummer acht van de wereld dat ik Boomstra uit z'n hum kan halen door voorafgaand aan de wedstrijd flink te sporten en daarna niet te douchen. Ook tandenpoetsen is uit den boze. Ik overweeg die tip, maar besluit uiteindelijk in pak aan te treden. Wie weet imponer ik de wereldkampioen daarmee.

Zelf heb ik ook nog een briljant idee om de wereldkampioen te laten zweten. Ik ga een partij van het afgelopen WK uit mijn hoofd leren en precies dezelfde zetten herhalen die de tegenstander van Boomstra, de Rus Aleksandr Schwarzman, in die partij deed. Behalve dat dit voor een ongeoeffende dammer flink lastig is,

Bij mijn twaalfde zet (20-24) frons Boomstra zijn wenkbrauwen

voorspelt Sipma ook dat Boomstra dit snel doorheeft en van het patroon zal afwijken.

Valsspelen blijft nog over. Ik kan een andere grootmeester uitnodigen, die buiten het zichtveld van Boomstra tips doorgeeft. Ik denk er goed over na, maar in al mijn ijdelheid wil ik toch vooral zelf tegen de wereldkampioen spelen.

Tot diep in de nacht oefen ik in de app. De volgende dag kom ik wat moe op de redactie. Als Boomstra arriveert en hoort van mijn korte nacht, geeft hij de tip dat vooral een goede nachtrust van belang is. Bedankt.

We gaan tegenover elkaar zitten. Boomstra speelt met wit. Het lijkt lekker te gaan. Na een poosje hebben we allebei vier schijven van elkaar afgesnoept. Bij mijn twaalfde zet (20-24) frons Boomstra zijn wenkbrauwen. Mijn missie is geslaagd.

Het spel kabbelt voort en ineens slaat Boomstra drie stukken op rij. En daarna nog een keer. Even later moet ik mijn tegenstander een hand geven. Ik vraag hem waar het mis-

ging. Boomstra zet alle schijven weer op het bord en speelt de partij moeiteloos na. „Kijk, hier bij zet twaalf maakte je een fout. Vanaf dat moment speelde je een verloren wedstrijd.” Daarom fronsste hij zijn wenkbrauwen dus.

PODCAST

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

SPORT NOORD

elke dinsdag
vanaf 16.00 uur op dvhn.nl