

Geachte afgevaardigden,

Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen, maar nu is het zo ver. Ik verlaat Hijken DTC. De afgelopen jaren was ik nog wel beschikbaar als invallert, maar daar gaat ook een punt achter. De laatste keer dat Jan Ekke mij benaderde heb ik overigens zo nadrukkelijk nee gezegd dat ik nadien niet eens meer ben gebeld. Met de aantekening dat ik tot en met de laatste wedstrijd bereikbaar was! Niet verklapt natuurlijk, maar weet wel dat ik in het allergrootste noodgeval nog was gekomen ook. Dat ik niet ben gebeld beschouw ik als een groot compliment aan de nieuwe directie, ten slotte is respecteren van geen ambitie een toonbeeld van berusting, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Hoewel ik niet wil vervallen in nostalgie, de periode bij ADC/Drents Tiental/Hijken DTC vervult mij met mooie herinneringen. Een slordige 30 jaar teamleider, dan wordt zo'n team toch een beetje je kindje. De teloorgang van ADC, de doorstart met het Drents Tiental en later Hijken DTC. Arbeidsintensieve jaren waar voldoening overheerst. Hoog- en dieptepunten. Hans Jansen die de allereerste wedstrijd van het Drents Tiental niet op kwam dagen omdat hij in Duitsland belangrijkere zaken aan het hoofd had. Jan van Leeuwen die zijn rentree afbrak omdat Hans Jansen (weer hij) in een latere periode wel verwelkomd werd door Wim los en hij niet. Weet/wist niemand behalve ik. want ik mocht dat van Jan niet verklappen. De rentree van Hans Jansen (weer hij) die na tien jaar afwezigheid bij mij in de auto stapte met de woorden 'Zo, waar waren we ook al weer gebleven?' De partijen Roelofszen – Van Loenen, Van der Laan – Lemstra, Dollekamp B – Bakker en Thijssen – Dollekamp E. Tumult! Otto Drenth! Zijn prachtige overwinningen op Toine Vermeer en Alfons Ottink. Zijn remise met Evert Bronstring, ondanks diens provocerende luciferdoosje met een afbeelding van een Pyramide. Slawa! 'I first', 'I win', 'In Russia no possible', 'Cat must eat. Where Wiskas!' Leuk die man een paar keer te logeren te hebben gehad. Welaan, Hijken DTC floreert. Met de toekomstige wereldkampioen in hun midden. Niks van aantrekken Roel, maar ik vond het leuk je in mijn nadagen als teamleider als dreumes (ook niks van aantrekken) te begroeten. Vermeldenswaardig: het negatieve eindsaldo van het Drents Tiental is zonder morren door Hijken DTC weggewerkt. En omdat ik de enige 'schuldeiser' was stemt mij dat ook nu nog tot grote vreugde. Een slordige 3.500 euro zonder verantwoording, bonnen en kwitanties. Alleen op de blauwe ogen. Waar zie je dat nog. Je kunt er een mooie motorfiets van kopen. Alleen daarom ben ik van harte bereid een komende benefiet en/of damrun zonder vergoeding van reiskosten op te komen leuken. Tot slot: misschien zien jullie mijn naam al volgend seizoen opduiken in een of andere klasse, zolang het maar geen Ereklasse is. Maar daar wordt nog stevig over gewikt en gewogen. Want het is gehoord: 'Ik speel liever in de Ereklasse, dan weet je tenminste welke kant ze op ruilen' (Toine Brouwers). Allerlaatste opmerking: ik geloof niet dat ik het carpoolen met Hans Jansen (weer hij) gaat missen. Prachtige monologen, daar niet van. Maar je verschijnt als toehoorder geradbraakt aan het bord.

Met vriendelijke groet,
Evert